



## **Mit udvekslingsophold i Canada 2022**

**Takkebrev til Hedeselskabet  
af  
Bertram Otto Rasmussen**

Kære Hedeselskabet,

I forbindelse med min udveksling til Humber College i Canada, har Hedeselskabet ydet en økonomisk støtte, som jeg er yderst taknemmelig for og som har været med til, at en af mine store drømme kunne lykkedes. Jeg vil derfor give en beskrivelse fra mit opholdovre i Canada.

Her sidder jeg så, fyldt med spænding ved at skulle fortælle om mit eventyr. Der har været så mange oplevelser, at jeg knap ved hvor jeg skal starte. Muligheden for at tage et semester i udlandet var ikke blot muligheden for at udleve en drøm, men i ligeså høj grad at lade mig inspirere af andre kulturer og måder at tænke på.

Jeg har fået en håndfuld rigtig gode venner og flere forbindelser, som jeg er sikker på kan være med til at skabe bedre resultater og udfordre konventionel tankegang.



På skolen havde jeg mere eller mindre muligheden for at skræddersy mit skema, hvilket var fantastisk, da dette gav mulighed for at fordybe sig i mere specielle fag, som man måske brænder mere for, noget som også afveg en smule fra den mere projektorienterede arbejdsgang, jeg bliver undervist i herhjemme.

Jeg havde bl.a. fag omhandlende; bæredygtigt brug af træ i moderne trækonstruktioner, hvor vi var omkring de mange forskellige træsorter og typer af træ. Dette fag bød også på flere interessante emner, såsom træets holdbarhed, ydeevne, brand modstand, vækstrater af beplantning osv.

Under mit ophold i Canada, havde jeg som mål at rejse en del og for rigtigt at opleve kulturen. Jeg havde en idé om alle de mange ting jeg godt kunne tænke mig at se, men intet var fast besluttet, da jeg tror at det er starten på et godt eventyr.

Toronto er en fantastisk by med uendelige muligheder for at udforske – men højt på listen var det at opleve naturen og dyrelivet, hvilket jeg måtte kigge længere væk fra storbyen for at finde. En af de første ture jeg tog på, var med en fyr jeg havde mødt på skolen, hvor vi pakkede hans bil med mad og drikke og satte kursen mod Algonquin National Park, hvilket om efteråret er noget ganske særligt.





Den sidste tur jeg vil fortælle om, var mit "roadtrip" med 3 af de andre studerende jeg boede sammen med. Denne gang tog vi lidt længere væk, hvor vi fløj til Alberta et par provinser vestpå. Vi havde hver især stået for at booke indlogering, en dag hver, i de 4 dage vi var afsted, hvor vi bl.a. overnattede i smukke og autentiske træhytter i den vilde natur.

Vi havde derudover lejet en bil, hvor vi kørte helt fra Alberta til British Columbia, hvor hvert et sving vi tog, var med endnu en udsigt et postkort værdigt. Her kunne man, i godt selskab – omgivet af snædækkede bjerge og emerald farvede søer, godt føle sig en smule heldig. 😊

Jeg var derudover så privilegeret, at få lov til at se det meste af hvad det Canadiske dyreliv har at byde på, såsom; sortbjørne, elge, bævere, vaskebjørne, stinkdyr, spætter osv.

Der var i disse omgivelser en helt særlig følelse af ro, noget jeg i den grad vil mene at man selv bør opleve – Jeg vil dog alligevel, prøve at lade dette billede gøre det retfærdighed.

Jeg sidder tilbage her med et smil, efter at jeg endnu en gang har tænkt på nogle af de fantastiske minder jeg fik mig som udvekslingsstuderende, minder som jeg aldrig vil glemme.

Der var mange praktiske ting som der skulle på plads, for at det hele kunne lade sig gøre – Men jeg er af den overbevisning, at det hele nok skal gå, så længe man bare vil det nok!



På min rejse oplevede jeg mere end jeg turde drømme om – Jeg har fået venner for livet, nogle der allerede besøger mig i Danmark om et par uger.

Her til sidst vil jeg blot sige tusinde tak! Tak for den økonomiske støtte og tak for at støtte en ung og håbefuldstuderende i at forfølge sine drømme – Det er inspirerende og noget jeg aldrig vil glemme!